



**Opdracht ranking van emotionele objecten**





Teken je meest waardevolle object



**De opstelling**





**Ranking door participanten**



Dingen waar ik het meest mee heb of het meest mee zou kunnen hebben. Met sieraden en de bijbel heb ik niks.



Op basis van of ik ze wel of niet heb. Waardoor ik er eigenlijk achterkom dat ik vrij weinig heb. Het meest waardevolle zijn boeken waarvan ik denk dat er maar een van bestaat, dus die uniek zijn.



Vogels horen bij het leven, daar wordt ik vrolijk van. Links zijn dingen waar ik kracht van krijg. Negativiteit wordt los gelaten. Positiviteit komt ervoor in de plaats. Je komt tot rust.



De meest waardevolle dingen zijn dingen waar ik mezelf in herken. In het midden zijn dingen waar ik iets uit zou kunnen halen, - inspiratie. Minst belangrijk zijn dingen die vervangbaar zijn. - Sentimenteel, want herinneringen hou je vast, dingen zijn vervangbaar.



Geselecteerd op dingen die belangrijk voor mij zijn.



Meest belangrijke dingen komen uit de jeugd.





1 = familie, persoonlijke waarde. 2 = Passie 3 = jeugdsentiment 4 = Materiële producten, niet belangrijk. Geloof komt in het midden.



Ik heb de beelden geselecteerd op symbolische waarde. De bijbel staat voor geloof en de instrumenten voor muziek.



Dingen met een functie die je meenemen op avontuur. Waarbij je inlevingsvermogen wordt getrickert. Midden = familie, ik snap dat dat belangrijk is. Laatste de bijbel legt regels op. Indoctrinatie, komt niet uit jezelf.



Dingen die ik doe in het leven. Geselecteerd op passie in het leven ontstaan door liefde. Objecten zijn vervangbaar.



Praktische toepassing. Het geloof is heel belangrijk voor de maatschappij. Hmm eigenlijk ook best praktisch.



Dingen met een functie. Als tweede muziek/ leven/ familie. Dingen van andere mensen, bijv. religie heb ik niks mee.

Dingen die ik herkende, persoonlijke dingen zijn belangrijk, links. Uiterlijke kenmerken / dingen vindt ik onbelangrijk. Dingen hoeven niet perse mooi te zijn, als je er maar een persoonlijke band mee hebt.



## Uitgelicht #1

Op basis van of ik ze wel of niet heb. Waardoor ik er eigenlijk achterkom dat ik vrij weinig heb. Het meest waardevolle zijn boeken waarvan ik denk dat er maar een van bestaat, dus die uniek zijn.



## Uitgelicht #2

Dingen met een functie die je meenemen op avontuur. Waarbij je inlevingsvermogen wordt getrickert. Midden = familie, ik snap dat dat belangrijk is. Laatste de bijbel legt regels op. Indoctrinatie, komt niet uit jezelf.